

Het Verhaal van Hoop in Brunssum is plots akelig actueel

Gisteren om 20:07 door Stefan Gillissen



*Jack Aldewereld overleefde als baby de Holocaust door de onderduik in Brunssum. Hier staat hij bij de badhokjes waar kinderen zich verstopten toen geruchten over een razzia voor paniek zorgde.
Afbeelding: Bas Quaedvlieg*

Het Achterhuis en kamp Westerbork hebben één ding gemeen. Ze vertellen verhalen van verraad en deportatie. Maar de Tweede Wereldoorlog kent ook andere verhalen. Zoals dat van Hoop in Brunssum.

In de Parelstad wisten honderden joodse kinderen de Holocaust te overleven. Niemand werd verraden. Het is een vrijwel onbekend verhaal buiten – en zelfs binnen – Brunssum. Terwijl je er een Hollywoodfilm over zou verwachten.

Maar er gaat met zekerheid iets veranderen. Een plan om deze geschiedenis in het licht te trekken is gemaakt. Het aantal organisaties dat dit omarmt is groeiende.

De stichting Jack Aldewereld heeft zich ten doel gesteld het Verhaal van Hoop uit te gaan dragen. De Brunssumse stichting werd vernoemd naar de inwoner die als baby de Holocaust overleefde nadat hij in de Parelstad werd ondergebracht.

Inmiddels steunen de Anne Frank Stichting en Kamp Westerbork plannen om een museum in te richten (mogelijk in het Schutterspark) en educatieve programma's op te stellen. „Het Verhaal van Hoop is een uniek stukje geschiedenis met een eigen boodschap. Het laat zien dat je ook in een extreme tijd als een oorlog, keuzes kunt maken voor medemenselijkheid, solidariteit en vrijheid”, schrijft de Anne Frank Stichting.

Anne Franks levensverhaal maakt het lot van de miljoenen slachtoffers van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog persoonlijk en invoelbaar. Zoiets moet ook in Brunssum gaan gebeuren. „We willen jongeren stimuleren na te denken over de relatie tussen de maatschappelijke ontwikkelingen van toen en nu.”

Lees ook: [Snel gesprekken over invulling van museum in Schutterspark Brunssum](#)

De Anne Frank Stichting zal de Brunssumse organisatie helpen. Die hoopt op een museum in het Schutterspark. En dat is gezien de historie een beste plek om Verhalen van Hoop te vertellen.

Een voorbeeld daarvan is dat van 25 joodse kinderen. Die worden op 6 november 1943 weggehaald van hun onderduikadressen. Er zou een razzia komen. In eerste instantie worden de kinderen bij het openluchtzwembad aan de rand van de Brunsummerheide ondergebracht. Het vriest de eerste nacht tot 4 graden en overdag regent het. De kinderen slapen op deuren van kleedhokjes die op de cementen vloer worden gelegd. Een boer zorgt voor stro om wat warmte vast te houden. Het duurt twee dagen voordat ook de badhokjes niet meer veilig blijken. De Duitsers blijken die twee keer per week te controleren.

Lees ook: [Levenslang oorlog voor Brunssumse pater die hielp bij het redden van 231 joodse kinderen](#)

Dat oplossingen in arren moede ontstaan blijkt wel omdat de kinderen daarna achter het orgel van de protestantse kerk in Treebeek worden verstopt. Uiteindelijk krijgen zeker 21 kinderen onderdak bij verzetsvrouw Anna Broers en haar gezin. Die beheren het pompstation in het Schutterspark en wonen daar. Bijzonder om te vermelden: Anna is de oma van wethouder Hugo Janssen (Lijst Borger, Cultuur).

Het is maar één van de hoopvolle verhalen die bewaard moeten blijven. Want Brunssum heeft er tientallen. Zo niet meer. De Stichting Anne Frank hoopt dat we ervan leren. „Otto Frank, Annes vader, zei: ‘Wat is gebeurd, kunnen we niet meer veranderen. Het enige dat we kunnen doen is van het verleden leren en beseffen wat discriminatie en vervolging van onschuldige mensen betekenen.’